



September 2024

svenska

Lyssna noga!

Maria satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. (Luk. 10:39)

Kontakt: Meinolf Wacker
Kirchplatz 7
59174 Kamen

Mobil.: +49-172-5638432
Mail: meinolf.wacker@go4peace.eu
Homepage www.go4peace.eu

Kära vänner till go4peace,

„Åh, det var skönt! Nu är hälften av lasten borta!“ Det säger vi när någon har lyssnat på oss lyhörd och noga. När vi kan uttala allting som vi grubblat över eftersom vår samtalspartner erbjuder oss detta rum i sitt hjärta, då förstår vi oss själva på ett djupare sätt. Det som var svårt blir lättare, det som var oklart blir klarare, det som var ovisst försvinner.

Maria, hennes syster Marta och hennes bror Lasaros var vänner till Jesus. Hon hade förmågan att kunna lyssna bra. När Jesus var hos dem satte hon sig ner vid honom och lyssnade till hans ord. (Luk. 10:39) Jesus själv har nog känt sig djupt förstådd och uppmuntrad i det här lyssnandet.

Låt oss skapa detta rum av kärlek inom oss, så att vi kan ta emot de andra med deras oro, bekymmer, frågor och glädje inom oss. Låt oss erbjuda dem vår kärleksfulla tysthet, så att alla kan säga vad de går och funderar på.

Bara en enda ung man hade kommit till ett ungdomsmöte på söndagen. Jag bestämde mig för att ge den honom min tid. Det utvecklades ett mycket ärligt samtal mellan oss. Den unge studenten anförtrodde mig saker som han aldrig någonsin kunnat dela med någon. Jag lyssnade noga på honom. Till slut sa han till mig: „Det var så skönt. Jag ser liksom klarare nu och har återfått modet att fortsätta på min väg. Tack.“ – **Lyssna noga!**

Meinolf Wacker & go4peace-teamet