



Maj 2023

svenska

Lev helt i nuet!

Stig upp!

(Luk. 8:54)

Kontakt: Meinolf Wacker
Kirchplatz 7
59174 Kamen

Mobil.: +49-172-5638432
Mail: meinolf.wacker@go4peace.eu
Homepage www.go4peace.eu

Kära vänner till go4peace,

LEVA kan du bara i NUET. Det är ju en självklarhet! För det som var IGÅR är oåterkalleligt över och du kan inte längre leva det och inte heller ändra på det och det som kommer IMORGON har du ingen kontroll över än. Men ändå är det inte så lätt att leva i NUET! Det är så lätt för oss att dröja vid den goda gamla tiden och säger inför nya utvecklingar: Detta har aldrig hänt förut! Eller så håller vi fast vid det gamla och hävdar: ”Det har alltid varit så!” Och när blicken går framåt, utöver det som är idag, så flyr vi till en drömlig framtid som inte alls är vår egen. Att hålla fast vid det förflutna eller framtiden kan förlama oss och hindra oss från att vara närvarande i ögonblicket.

„Stig upp!“ (Luk. 8:54) säger Jesus till en flicka som hade dragit sig tillbaka till sin egen liten värld. Någoting hade förlamat henne och hindrat henne från att hitta tillbaka till livet. Det blev till och med värre. Livet har lämnat henne. Hon är död. I detta tillstånd närmar sig Jesus henne. Han tilltalar henne och uppmanade henne att komma tillbaka till nuet: ”Stig upp!” När hon hör detta vänder livet tillbaka till henne och hon står GENAST upp.

En medelålders man hade haft det svårt att hitta rätt i livet. Svåra psykiska belastningar hade legat på hans själ tung som bly och det kändes ofta som om han kvävdes. Om och om igen hade han vistats i specialistsjukhus. Långsamt arbetade han sig genom sitt livs steniga grund. Han hade upptäckt att lyckan fanns alltid i NUET. Han hade hört talas om att ukrainska barn ville delta i en insamling som de tre vise männen. Språket och lokalkännedom var fortfarande ett stort hinder för barnen. Han erbjöd barnens föräldrar att han skulle gå tillsammans med dem genom gatorna på aktionsdagen. De tackade ja. När jag mötte honom senare berättade han för mig: ”Den som fick den största gåvan på den här dagen, det var jag. Det var glädjen som jag kände i barnens hjärtan. Den fyllde mitt hjärta!” – Lev helt i NUET!

Meinolf Wacker & go4peace-team