



Oktober 2022

svenska

## Men nu är du ljum och varken varm eller kall...

Upp. 3:16

**Kontakt:**

Meinolf Wacker  
Kirchplatz 7  
59174 Kamen

Mobil.:

+49-172-5638432

Mail:

meinolf.wacker@go4peace.eu

Homepage

www.go4peace.eu

---

### Bestäm dig! Make a decision!

Kära vänner till go4peace,

Laodikeia var en rik stad vid Lykos och Maiandros i dagens Turkiet. Den lilla kristna församlingen som grundades där framträdde mycket självmedveten och fick därför tadel i Johannes uppenbarelse. I närheten av staden låg de berömda heta hälsokällorna. Det varma vattnet från källorna flöt nerför stegen in i dalen och mot Laodikeia. Där var vattnet ljumt. Människorna i staden såg alltid den här bilden framför sig. Varmt vatten är värdefullt som hälsokälla eller som varm dryck. Kallt vatten är mycket uppfriskande. Ljumt vatten däremot har man inte någon användning för – det smakar inte gott; man spottar ut det. Att ”vara ljum” betyder att man vill vara kall och varm samtidigt, att man vill hålla alla dörrar öppna. Jag leter efter den ”gyllene medelvägen”, det behagliga. Jag går med Jesus, men jag bekänner mig inte helt till hans väg. Äkta självuppgivande kärlek och självförnekelse känner jag inte längre. Jag bestämmer mig inte så att jag inte kommer att missa det som kanske kommer senare och är bättre. Jag känner till Guds ord men det ledde mig inte till en djup vänskap med Jesus. Han är inte längre mitt livs medelpunkt; det finns så mycket annat. Jag vill ta med allting och kompromissar hit och dit – men på det viset blir kompromissen till min trohets grav.

Hur blir man ljum? Antingen tas vattnet från spisen, eller elden slocknar, eller kallt vatten tillsätts. Att bli ljum är en gradvis process, ett långsamt svalnande av kärleken till Jesus. Andra saker får mer rum. Ofta åtföljs ljumhet av självbelåten mättnad och blindhet. Den som är ljum har en hög uppfattning om sig själv. Men bestämdheten för Jesus har gått förlorat. Johannes håller upp spegeln framför Laodikeias församling och de får höra: ”Jag tillrättavisar och tuktar alla dem jag älskar. Visa iver och vänd om!” (Upp. 3:19)

Tomáš berättar: „I mitt hjärtas djup brann alltid kärleken till Jesus. Önskan att bli präst var där mycket tidigt. Men jag hade valt en annan väg i mina studier. Att helt följa Jesu kallelse var jag inte beredd för. Mer och mer upplevde jag mig som ljum. Jag ville allt i livet och hade ingen förtroende att Jesus, han som är livet, skulle kunna göra mig lycklig. Vad bra att jag under den här tiden mötte människor som brann för Jesus. Denna bestämdhet och detta brinnande väckte även i mig kärleken till Jesus på nytt. Idag är jag glad att jag bestämde mig för att följa Jesu kallelse. Vad bra att jag inte höll alla dörrar öppna!“ – **Bestäm dig! Make a decision!**

Meinolf Wacker & go4peace-Team