



Augusti 2022

svenska

**Medan de ännu talade, stod han  
plötsligt mitt ibland dem och hälsade  
dem: ”Frid över er!”**

(Luk. 24:36)

**Kontakt:** Meinolf Wacker  
Kirchplatz 7  
59174 Kamen

**Mobil.:** +49-172-5638432  
**Mail:** [meinolf.wacker@go4peace.eu](mailto:meinolf.wacker@go4peace.eu)  
**Homepage** [www.go4peace.eu](http://www.go4peace.eu)

---

**Ge plats för Jesus!  
Give space to Jesus!**

Kära vänner till go4peace,

efter sin död på korset var Jesus inte längre bunden till tid och rum. Hans kropp låg i graven. Men Jesus förblev den han var – även efter döden. Han förblev den person som han var under sin livstid på jorden – för alltid uppväckt av sin himmelske fader. I början var det svårt att förstå för hans vänner. Men de upplevde att Jesus var fortfarande med dem – inte synlig för deras ögon och inte kännbar med deras händer. Men verkningarna av hans närvaro gick inte att neka. När HAN var där kände de en frid som världen inte kunde ge dem. Att dela med sig av det här var inte alls lätt. Ändå brann den här upplevelsen så mycket inom dem att de måste berätta om det för varandra. Det lät ungefär så här: ”När vi var tillsammans och öppnade våra hjärtan helt för varandra, då kände vi: Han är inte borta. Han är där. Han ger oss en frid som vi inte hade innan. Det var som om han själv hade sagt till oss: Frid över er!”

Jesu närvaro kan upplevas genom dess verkningar. Hans närvaro leder till frid, glädje, ljus, eld... De här verkningarna av Jesu närvaro kan du uppleva själv. Han uppmuntrar dig att vara hans vän som känner honom och som känner hans närvaro. Bli en expert på Jesu närvaro. Sedan kommer du att kunna säga: ”Jag har ’sett’ honom med min själs sinnen. Jag har ’rört’ vid honom i friden som han gav mig! Jag har ’hört’ honom i mitt innersta hjärta!”

Tomáš berättar: „Jag var på semester med några bröder. Vi var två som vandrade en solig dag upp i bergen. Vi satt oss ner vid en fåbod. Här var vi omgivna av bergpanoramata. Vi började att prata. Vi berättade om det gångna året, om våra frågor, uppbrott och försök. Jag formulerade många frågor som kom från mitt innersta. Plötsligt fylldes mitt hjärta med en djup lycka. Jag kände: Vi är inte ensamma. Jesus är där. Han gav oss en glädje som vi inte hade innan. Han gav oss ett ljus som visade mig svaren på mina frågor och nya idéer för min väg. Jag fick en känsla av att vara i himlen. Jesus är där. För där Jesus är, där är himlen.” – **Ge plats för Jesus! Give space to Jesus!**

Meinolf Wacker & go4peaceTeam