



Maj 2022

svenska

Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra, är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss!

(1 Joh. 4:12)

Kontakt: Meinolf Wacker
Kirchplatz 7
59174 Kamen

Mobil.: +49-172-5638432
Mail: meinolf.wacker@go4peace.eu
Homepage: www.go4peace.eu

Gud behöver dig!
God needs you!

Kära vänner till go4peace,

Jesus levde på jorden för att stödja Guds projekt med människorna. ”Guds rike” var en hjärtesak för honom. Överallt där livet ledde honom manifesterade sig detta rike. Människorna kände i honom en kärlek och en frihet som botade dem och gjorde dem fria för sina egna liv. De blinda kunde se igen, de förlamade kunde gå igen och de spetälska botades.

Under den korta tiden som Jesus uppträdde offentligt sände han ett tydligt budskap om äkta kärlek. Människorna låt honom röra vid deras innersta och gick med honom. I livets skola lärde dem sig med Jesus vad som betydde äkta, villkorslös kärlek. Med den här erfarenheten i hjärtat reste de ut i världen efter Jesu död – till Armenien och Georgien, till Europa och även till Indien. Så sände de budskapet om en kärlek som vill bara älska, till ”jordens slut”. De gjorde sin del i fulländningen av Guds verk. Att älska – bara detta – gratis – av nåd – det är Guds väsen. Att göra detta är också din kallelse. Det är därför Gud ”behöver” dig. Ge honom ditt Ja – varje dag på nytt.

Tomáš berättar: „Jag var på besök i Tyskland. Det var strax efter flodkatastrofen i området kring floden Ahr. Många människor hade omkommit. Många hus hade förstörts. Vi var på väg till en familj som vi hade hjälpt efter katastrofen. Vi satt i ett stort rum som var helt tomt och kallt. Vi hade tagit med oss allting som behövdes för att fika. Vi hörde familjens historia. De berättade om den stora floden som tagit allt de ägde – allt förutom livet, tack och lov! Vi tog en promenad genom staden. Det var en fruktansvärd syn. Jag gick i en liten grupp tillsammans med familjens dotter och hennes pojkvän. De talade mycket öppet om sin nöd och rädsla. Sedan frågade de varför vi gjorde så mycket för dem och hjälpte dem. Jag berättade om min tro på Jesus, han som är kärlek och som uppmuntrar till kärlek. Allt detta var nytt för dem. Bland oss var det plötsligt ett rum av djupt förtroende. Detta rörde vid dem och öppnade deras hjärtan!” **Gud behöver dig! – God needs you!**

Meinolf Wacker & go4peaceTeam