



Januari 2022

svenska

Men då kom plötsligt Jesus emot dem! (Matt. 28:9)

Kontakt: Meinolf Wacker
Kirchplatz 7
59174 Kamen

Mobil.: +49-172-5638432
Mail: meinolf.wacker@go4peace.eu
Homepage www.go4peace.eu

Upptäck Jesus i din vardag!
Discover Jesus in your daily life!

Kära vänner till go4peace,

Guds projekt med människorna stod på spel. Krig, orättvisa och olikhet var överallt. Profeter uppmanade att återvända i många år. Det hjälpte inte. Då bestämde sig Gud för att sända sin son ner på jorden. Han skulle uppenbara människornas kallelse till kärlek igen. Så kom Jesus till jorden. Han deltog i människornas liv i över 30 år. Vid sitt livs slut kände han att vi människor skulle behöva honom även i framtiden. Därför ville han stanna med oss utav kärlek för alltid – dold, men helt närvarande. De första som han mötte efter sin död var Maria från Magdala och några andra kvinnor. Han gav dem ett uppdrag: „Gå och säg till mina bröder att de ska ge sig av till Galileen. Där ska de få se mig!“ (Matt. 28:10) Med detta sände han dem tillbaka till Gennesaretsjön. Där var de hemma. Där ville han stanna med dem. Han ville förvandla specialister i fiskeri till experter för Guds närvaro.

Den här stora önskan som Jesus hade, att vara med oss i vår vardag, vill vi följa under detta år 2022. Vi bjuder dig att bli expert för Jesu dolda närvaro. För detta kommer det att finnas varje månad den här impulsen som hjälper dig att upptäcka Jesu närvaro. Det handlar inte om att tro på Jesu närvaro för att han lovade den oss. Det handlar mycket mer om att upptäcka och uppleva honom. När han är närvarande bland oss, då blir han kännbar i friden, i ljuset, i elden och i glädjen som bara HAN kan ge. I samband med dessa impulser kommer Tomaš från Bořitov (Republiken Tjeckien) att berätta om små erfarenheter, vid slutet av varje impuls och i videon i appen ”go4peace”. Här kommer hans första berättelse – omedelbart från hans vardag:

„Jag hade köpt en hamburgare och såg fram emot att äta den till middag. Framför mig var det en lastbil på gatan som hade åkt fel. Lastbilschauffören vinkade till mig att stanna. Han letade efter en parkeringsplats för natten. Jag hjälpte honom att hitta en lämplig plats i byn. Han tackade med ett leende. När jag körde vidare kom jag att tänka på att lastbilschauffören var säkert hungrig. Jag hade ju kvar den goda hamburgaren som jag såg fram emot. Så vände jag om och körde tillbaka till lastbilen. ”Här har du något att äta! Jag är säker att du är hungrig!” sa jag och räckte honom min hamburgare. Han tittade på mig överraskad och log tacksamt. Sedan körde jag hem. Jag hade en jättestor glädje i hjärtat, även utan hamburgare i min mage ☺.“ – **Upptäck Jesus i din vardag! – Discover Jesus in your daily life!**

Meinolf Wacker & go4peaceTeam