



Augusti 2021

svenska

Då får du en skatt i himlen.

(Mark. 10:21)

Kontakt: Meinolf Wacker
Kirchplatz 7
59174 Kamen

Mobil.: +49-172-5638432
Mail: meinolf.wacker@go4peace.eu
Homepage www.go4peace.eu

Den som ger, vinner!
Who gives, wins!

Kära vänner till go4peace,

han var fast förankrad i sin judiska tro. De 10 budorden var han väl förtrogen med. Han hade hållit dem. Men det fanns en ännu djupare hunger i hans hjärta – en hunger efter mening i hans liv. Han hade hört talas om Jesus. Nu såg han möjligheten att träffa honom. Han lämnade allting och sprang fram till Jesus. Han föll på knä för honom och frågade: ”Gode mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?” När Jesus hänvisar till de tio budorden säger mannen: ”Allt detta har jag hållit sedan jag var ung.” Jesus känner mannens längtan. Jesus ser på honom, kramar honom och säger: ”Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.”

När han hör detta är han mållös. Med ens är han nedstämd och går bedrövad sin väg. Den här inbjudan att lämna allting för Jesus och satsa på honom helt kan han inte hantera. Hans hjärta är för mycket fäst vid hans livsväg, hans vänner, hans framgång och hans förmögenhet. Att helt lita på Jesus och lämna allt annat var ett erbjudande, det var som ett gudomligt äventyr för hans liv.

„Har du tid för ett biktsamtal?” frågade mig en ung student. Vi gick in i kyrkan. Efter bikten frågade han: „Har du tid för mig att prata lite till?” Vi stannade. Han började att berätta – om sitt studium, sitt liv och om en djup oro i sitt hjärta. Varsamt frågade jag vad han menade. Han undrade om det kanske var hans väg att bli präst. Jag såg tårar i hans ögon. Om han valde den här vägen, skulle han vara tvungen att lämna mycket. Vi var tysta. Han grät. Efter en tid sa han: „Det är bra så här! Tack för ditt öppna hjärta!” – Några år senare fick jag hålla predikan för honom i hans första gudtjänst. Jag berättade om hans väg och hans mod. När vi tåg avsked efter festen sa han till mig: ”Jag hade aldrig tänkt att jag kunde bli så här lycklig!” – **Den som ger, vinner! – Who gives, wins!**

Meinolf Wacker & go4peaceTeam