



Maj 2020

svenska

## Ge mig något att dricka!

(Joh. 4:7)

**Kontakt:** Meinolf Wacker  
Kirchplatz 7  
59174 Kamen

**Mobil.:** +49-172-5638432  
**Mail:** [meinolf.wacker@go4peace.eu](mailto:meinolf.wacker@go4peace.eu)  
**Homepage** [www.go4peace.eu](http://www.go4peace.eu)

---

**Våga att be!**  
**Dare to ask!**

Kära Ni, ordets vänner,

hon var ute och vandrade ensam – hon hade bara med sig det som var livsnödvändigt. Då och då behövde hon vatten. När hon mötte någon på vägen bad hon om vatten. Ofta ryggade människorna tillbaka först, blyga och osäkra. Men så fort de hörde hennes fråga: „Kan du vara snäll och ge mig lite vatten?“ så växte förtroendet. Det utväcklades ofta ett samtal – små värdefulla möten.

Det var ett liknande möte som Johannes berättar om i sitt evangelium. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten vid en källa. Det var mitt på dagen, klockan 12, och mycket varmt. Hon kom ensam och det var ovanligt. Hon verkade vara utstött, utan väninnor. Det verkade som om hon inte hade hittat till det verkliga livet än. Jesus ser henne och förstår omedelbart: Det är något som inte stämmer. Alltså gick han, en judisk man, fram till den samariska kvinnan – trots att det inte var enligt dessa tiders seder – och bad henne: ”Ge mig något att dricka!” En djup dialog börjar. Kvinnan känner – kanske för första gången i sitt liv – äkta och ärlig närhet. Hon känner sig accepterad och förstådd. Det fyller hennes hjärta så mycket med glädje att hon till och med glömmer vattenkrukan när hon går tillbaka till staden.

Den som ber varsamt, bjuder in att ge (sig). Övuntade ögonblick av gemenskap delas, ögonblick av frid. **Våga att be! Dare to ask!**

Meinolf Wacker & go4peaceTeam