



Februari 2020

schwedisch

Själva berättade de då vad som hade hänt dem på vägen. (Luk. 24:35)

Kontakt: Meinolf Wacker
Kirchplatz 7
59174 Kamen

Mobil.: +49-172-5638432
Mail: meinolf.wacker@go4peace.eu
Homepage: www.go4peace.eu

Berätta! Tell me!

Kära Ni, ordets vänner,

det var sent på kvällen på en station. Några personer bråkade högljutt. Theresa stod på perrongen. En ung kvinna gick emot henne – osäker och lite försummad. Hon var ensam. Hon verkade vilja berätta någonting. Theresa bestämde sig för att lyssna. Den unga kvinnan började och delade med sig av det jobbiga och tunga hon varit med om. Theresa ställde försiktiga frågor. „Och vad heter du?“ frågade den unga kvinnan efter ett tag. – När hennes tåg kom kramades de, sedan gick hon till tågdörren. Plötsligt hörde Theresa sitt namn: ”Tack, Theresa!” Men den unga kvinnan var då redan försvunnen.

Likadant var det för två av Jesus’ vänner på vägen till Emmaus. Allt det tunga de hade upplevt och nu hade Jesus – och därmed deras hopp – dödats. Vad skulle hända nu? En till synes främmande följeslagare ansluter sig till dem. Han frågar dem: „Vad är det som ni pratar om med varandra på er väg?“ De lättar sitt hjärta och berättar allt. Det är så skönt! Deras hjärta hittar frid igen. Det börjar att brinna. Främlingen stannar kvar, han bryter brödet med dem och sedan ser de honom inte längre.

Vilken gåva det är att finna ett villigt öra! När du kan berätta full av förtroende så hittar du frid. Gud gav oss två öron så att vi skulle lyssna mer än prata. Den som är duktig på att lyssna medför frid. Bjud taktfullt in att berätta och när det är dags, ställ frågor – varsamt. Alltså, öppna ditt öra och bjud in: **Berätta! – Tell me!**

Meinolf Wacker & OnWordTeam