



Augusti 2020

svenska

# Han föll ner på marken och bad!

(Mark. 14:35)

**Kontakt:** Meinolf Wacker  
Kirchplatz 7  
59174 Kamen

**Mobil.:** +49-172-5638432  
**Mail:** [meinolf.wacker@go4peace.eu](mailto:meinolf.wacker@go4peace.eu)  
**Homepage** [www.go4peace.eu](http://www.go4peace.eu)

---

**Plocka upp det!  
Pick it up!**

Kära Ni, ordets vänner,

Vi hade lite tid kvar innan vårt flyg hem skulle gå, så vi gjorde en liten utflykt. Jag åkte med två unga människor till en liten kulle där vi kunde njuta av en underbar utsikt. När vi gick tillbaka låg där en slängd flaska av glas och en av plastik. Den unga kvinnan plockade upp dem med stor självklarhet och bar dem med sig över en kilometer för att sedan källsortera dem i olika behållare på parkeringsplatsen. Den här ömsinta och inte påträngande gesten rörde vid mitt hjärta. Sedan dess har jag själv ofta plockat upp skräp och slängt det i papperskorgar i närheten. Varje gång tänker jag då på Maruška som hjälpt mig att förstå ett ord från påven Franciskus: "Om vi känner oss djupt förbundna med allt som finns, då kommer förnöjsamhet och omsorg att välla fram av sig själva."

Jesus själv gick ner på knä på den här jorden och levde av den. Han fällde tårar på den när hans vän Lasaros dog. Strax före sitt lidande föll han ner på den och kämpade om den helige faderns vilja. I tre dagar vilade han slutligen i den här jorden. Den här jorden är helig!

Hur många tårar från förtvivlade människor har vår jord redan tagit upp i sin mark? Hur många tårar har den själv, som utnyttjas, förorenas, och förgiftas, redan fällt? – Låt oss lära oss på nytt att förstå jordens rop. Låt oss lära oss – som skapelser – att upptäcka och behandla jorden som skapelse. Den som tar hand om jorden med kärlek kommer att sluta fred med den och med sig själv. Låt oss börja – varje dag med små gester. Låt oss stå upp under den här månaden med Maruška emot allt skräp som belastar och förorenar vår jord. **Plocka upp det! – Pick it up!**

Meinolf Wacker & go4peaceTeam