



April 2020

schwedisch

## Han gav bröden till lärjungarna, och lärjungarna gav dem till folket.

(Matt. 14:19)

**Kontakt:** Meinolf Wacker  
Kirchplatz 7  
59174 Kamen

**Mobil.:** +49-172-5638432  
**Mail:** [meinolf.wacker@go4peace.eu](mailto:meinolf.wacker@go4peace.eu)  
**Homepage** [www.go4peace.eu](http://www.go4peace.eu)

---

### Tillsammans – hur annars?! Together – what could be better?

Kära Ni, ordets vänner,

vi hade bjudit hem några bostadslösa till lunch. Jag satt mig ner på golvet bredvid en ung man. Så småningom började vi ett samtal. ”Att någon lyssnar på mig så här länge och noggrant, det är länge sedan det hände mig!” berättade Peter. Han hade haft en ledande befattning i ett stort företag. Sedan hade hans äktenskap upplösts och det fanns ingenting kvar som gav honom stöd. Nu levde han på gatan. ”Och vad är de finaste ögonblicken nu i ditt nya liv?” frågade jag. ”Konserter och musik!” svarade han genast. Jag fick veta att han kunde spela gitarr. Jag frågade honom om han skulle göra det även för oss. Han tvekade lite, sedan han gick fram till mikrofonen, tog gitarren och började att sjunga och spela, först tyst, sedan allt högre. Ett rörande ögonblick...

När mötet var slut och jag sa hejdå till Peter, kramade han mig hårt och sa: „Jag kommer aldrig att glömma den här dagen!“ Han hade tårar i ögonen.

Att inte lämna någon utanför, utan att låta alla få vara med. Det var Jesu hemlighet! Framför allt människor i samhällets marginaler lämnade han inte utanför. Han tog hand om dem och bjöd dem att dela. Hans insats kom att bilda skola. Om och om igen hände „delandets mirakel“ och alla blev mätta. På det sättet låter Jesus sina vänner ta del i sin mission. De lär sig att dela och fördela det som gavs till dem.

Ett lyckat liv, det blir bara möjligt tillsammans, när alla är med och delar med sig. Att få vara med skapar gemenskap, att dela skapar fred. Alltså: **Tillsammans – hur annars!?**  
**Together – what could be better!?**

Meinolf Wacker & go4peaceTeam