



Oktober 2019

schwed.

Ge, så skall ni få.

(Luk. 6:38)

Kontakt: Meinolf Wacker
Kirchplatz 7
59174 Kamen

Mobil.: +49-172-5638432
Mail: meinolf.wacker@go4peace.eu
Homepage www.go4peace.eu

Var konkret!
Be concrete!

Kära Ni, ordets vänner!

Det var långfredag – sent på kvällen. Eftersom den här dagen inte är en helgdag i Frankrike, kunde hon inte ge sig iväg förrän kl 18. Hon kom fram kl 23. Vi var två som hämtade henne från stationen. Hon hade kommit hit för att närvara vid sin väninnas konfirmation. Nu sågs de två igen efter en lång tid. Det fanns omedelbart en djup glädje som spred sig. Nästa dag var det påskafton. Vi förberedde påskfesten tillsammans med några andra ungdomar. Elodie som kom från en stad i närheten av Paris var med och hjälpte överallt där hon kunde.

Påsknattsmässan började. Hennes väninna tog emot konfirmationens sakrament. Ett intensivt ögonblick. Jag såg Elodie. Hon var djupt rörd och gripen. Hennes ögon såg ut som en „port till himlen“, full av frid och glädje. Två dagar senare var hon tillbaka i Paris. Hon skrev: ”Vet du, jag var lite ledsen, därför att jag hade glömt den sanna betydelsen av Guds närvaro i mitt liv för en så lång tid. Och nu förstår jag att jag kan be honom om allt därför att han är bara där, och att jag är alltid inbjuden att be även för de andra. Det var det som jag upptäckte under de här dagarna.”

Jag mindes Madeleine Delbrêl som upptäckte när hon var ung att man ”kan älska Gud så som man älskar en människa”, det hade förändrat hela hennes liv. Det var samma lycka som Elodie upplevde. Hon gick ut på gatorna full av glädje för att möta Jesus i människorna i sin stad. Alla som hon såg uppmuntrade hon i sin bön att närma sig Gud.

„Ge, så skall ni få!“ rådde Jesus sina vänner. Och han la till: ”Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall ni få.” Detta mått hade jag sett i Elodies ögon. Hon hade gett, hade rest flera hundra kilometer till sin väninnas fest. Med rika gåvor återvände hon hem. Gud hade rörd vid hennes hjärta igen. Hon hade fått: packat, skakat och rågat. Kärlek som ger är alltid konkret. Alltså: **Var konkret! – Be concrete!**

Meinolf Wacker

&

OnWordTeam